

Van de voorzitter



Ik woon nu inmiddels 33 jaar bij de ijsbaan aan het Verlaat. In die tijd heb ik diverse strenge winters meegemaakt. Omdat ik in de bouw werk werd er al direct een beroep op mij gedaan om te helpen de baan te vegen. Dat kwam omdat je in die tijd al snel in de vorstverlet terechtkwam. Tijd zat dus.

In 1982 werd ik zelfs in het bestuur gekozen, samen met Jan van Zundert. Als ik terugkijk op 24 jaar ijsclub dan was dat een hele mooie tijd. Mijn vijf kinderen groeiden 's winters op met veel ijspret. Als het maar even vroom dan gingen we de lampen en de luidsprekers al ophangen. Die lagen opgeslagen in de schuur bij Ad den Engelse en moesten dus eerst worden opgehaald. Overdag werd er twee maal geveegd. 's Avonds waren we vaak nog tot laat in de weer om de scheuren met warm water dicht te laten vriezen. Als het ijs dik genoeg was werden er de eerste de beste zaterdag wed-

strijden georganiseerd. De hele dag waren we bezig met het uitzetten van de baan en het in goede banen leiden van de wedstrijd.

Om de wedstrijden te promoten hingen we bij andere verenigingen affiches op. Omdat ik het toen erg druk had ben ik in 1994 uit het bestuur gestapt. Omdat het toch weer begon te kriebelen stelde ik me in 1996 weer kandidaat. In 2000 werd ik gekozen tot voorzitter. Veel mensen denken dat het bestuur van de ijsclub niet veel doet in een kwakkelende winter. Dan hebben we het juist erg druk omdat we onze leden toch een schaatsgelegenheid willen bieden. Zo hebben we geprobeerd om de tennisbanen met zandzakken waterdicht te maken om daar een ijsbaan aan te leggen. Jammer genoeg is dat niet gelukt. Om een grasveld bij het Verlaat onder water te kunnen zetten hebben we een brandweerpomp gekocht. Vorige winter zou daar op geschaatst kunnen worden maar vandalen reden de avond daarvoor de baan met auto's en brommers kapot. Wat ik ook erg jammer vind is dat de skeeler tochten die we nu al drie jaar organiseren maar niet aan willen slaan.

De Klundertse IJclub bestaat dit jaar 100 jaar. We vieren dat onder andere met een bezoek met 300 leden aan een ijsshow in Rotterdam. Bij deze feliciteer ik het bestuur en de leden van de ijsclub met deze belangrijke mijlpaal.

Groeten van Wim Bot, uw voorzitter.

